

## “Dit smaakt naar Meer”.

door [Hans Koenders](#) op 28 mei 2013



Het verslag van de gemeenteraadsvergadering van 24 april en 15 mei.

Soms zijn raadsvergaderingen saai, zeker als de agenda alleen bestaat uit hamerstukken zoals het dit keer het geval was. Met hamerstukken bedoel ik dan onderwerpen waar we niets over te zeggen hebben of onderwerpen die gewoon vastgesteld moeten worden. Dit was zo'n avond met, de sterkte van de politie, de Wet Inburgering, kinderopvang, benoeming bestuur voor de stichting Westerwijs en de dorpswapens. Echt een agenda om snel thuis te zijn, maar er was nog wat.

Het afscheid van Janny Vlietstra.

Janny is vanaf september waarnemend burgemeester geweest. Verrassend was haar voordracht, een vrouw, lid van de PvdA, en lid van de Eerste Kamer. Iedereen had wel een naam in gedachte maar niet haar naam. Acht maanden later vertrok ze weer, niet alleen om plaats te maken voor Henk Kosmeijer maar ook om voor twee jaar burgemeester van Haren te worden.

Iedereen is het er over eens dat de periode Vlietstra een goede is geweest. Janny was niet zo maar een waarnemer voor enkele dagen per week (wat niemand haar kwalijk zou hebben genomen) maar een echte burgemeester met kennis van zaken en gezag. De raad kreeg snel meer structuur en regelmatig was ze overal te vinden avonden, weekend of niet. Domme vragen bestaan niet, maar erg domme vragen werden door haar direct afgestraft. Ook de wisseling van het VVD wethouderschap werd onder haar leiding op een goede en respectvolle manier tot een goed einde gebracht. Vandaar, de opmerking “**Dit smaakt naar meer**” Janny bedankt!

15 mei is het verzamelen in de kruisweg voor de beëdiging van Henk Kosmeijer als nieuwe Burgemeester. Henk woont nog in Eelde – Paterswolde en is jaren wethouder geweest in Tynaarlo. Door de vertrouwenscommissie is hij unaniem voorgedragen, wat een prettige start is. Klokslag 19.00 uur werd hij onder begeleiding van de Marumse brandweer en de Bosbrandweer uit Niebert naar de Kruisweg gebracht.



Buiten stond een indrukwekkende rij bezoekers voor de bijzondere raadsvergadering en natuurlijk ook voor de receptie te wachten. Een paar weken eerder hebben we als raad al informeel met de nieuwe burgemeester en zijn vrouw kennis gemaakt. Nu was het woord aan de raadsgriffier en aan de commissaris van de Koning voor de beëdiging. De commissaris maakte van zijn hart geen moordkuil en na zijn complimenten voor de gemeenschap van Marum pleite hij zonder een woord spaans voor de herindeling. Bijzonder is nog te vermelden dat onze nieuwe burgemeester de laatste burgemeester is die door koningin Beatrix is benoemd. Na de beëdiging kreeg hij de ambtsketen en de voorzittershamer van de loco burgemeester overhandigd.



(foto's Hissy Brouwer)

Na de jaren van Tjeerd van Bakkum die heel goed waren voor Marum ,laat daar vooral geen misverstand over bestaan hebben we zomaar een tweede PvdA burgemeester. Tijdens zijn inhuldigingsspeech lag de nadruk op betrokken zijn, samenwerken, samenleven en het herindelingsproces. Kortom “**Dit smaakt naar meer**”.